

Nabetragting deur twee studente wat die Zomercursus 2002 aanlyn bygewoon het.

Natasha Labuschagne

Alhoewel ons nie in lewende lywe die taal en kultuur kon beleef nie, het die aanlyn weergawe van die somerkursus bitter naby gekom! Die idee om deur 'n rekenaar-skerm die kursus te voltooi was beslis vreemd, maar die organiseerders het hulle goed van hul taak gekwyt.

Ik heb meer van mijn docenten geleerd dan ik ooit had kunnen dromen, ze waren hele goede docenten maar ook geweldige mensen. Ook ons medestudenten waren leuke studenten! We hebben veel van elkaar geleerd en van elk van onze landen. Deze cursus, meer specifiek Traject 2, herinnerde me er plotseling aan waarom ik talen studeer. Ik realiseer me nu weer dat literatuur zo'n prachtig aspect van een taal is en dat het me zo blij maakt om een nieuwe cultuur te leren kennen. Ik wil en zal de cursus volgend jaar zeker nog een keer doen! [...] Dit was het hoogtepunt van mijn studieloopbaan!"

Ankia Pepler

Ik zal eerlijk zijn, ik was sceptisch over het online volgen van de cursus. Ik was zo blij om naar Gent te gaan en was diep bedroefd om te horen dat deze droom nog niet werkelijkheid zou worden. Maar ik heb zoveel geleerd. Ik heb geweldige mensen ontmoet en nieuwe vrienden gemaakt. Tom en Nikki, onze docenten, hebben me opnieuw verliefd gemaakt op de Nederlandse en Belgische kunst en literatuur. Het was geweldig om te zien hoe één taal mensen van verschillende rassen, religies, culturen en achtergronden kan verenigen. Ik las en zag dingen die ik altijd in mijn hart zal bewaren. Ik leerde te zijn "kwetsbaar sterk" uit "Vele hemels boven de zevende" (een beeldschoon boek). Ik ben voor altijd dankbaar voor deze ervaring! Bedankt bedankt Taalunie Zomercursus 2020!

-Ankia Pepler